

Luk 10:38-42

Hos Marta och Maria

Marta bjuder in Jesus och lärjungarna in till sitt hem. När de kommer in till Marta och hennes syster Maria så sätter sig Maria direkt vid Jesu fötter och lyssnar till hans ord. Marta är stressad och ska fixa mat och göra i ordning allt till Jesus och hans lärjungar, men Maria sitter fortfarande kvar vid Jesu fötter. Marta blir irriterad på att Maria inte hjälper henne så hon går fram till Jesus och frågar: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa mig." Då svarar Jesus: "Marta, Marta du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne."

Jesus vill vara nära oss

Marta är en görare och Maria en hörare. Marta är den som öppnar upp sin dörr och bjuder in Jesus och hans vänner, hon fixar och donar med allt medan hennes syster Maria sätter sig vid Jesu fötter och lyssnar till honom.

Maria har en andlig längtan, en längtan efter att få lära känna Jesus mer. När Jesus kommer in i deras hem sätter sig Maria direkt vid Jesu fötter och är i hans närvaro. Hon vill ta del av allt det goda Herren har att ge.

Vem av systrarna gör rätt? Är det bättre att vara en hörare än en görare? Eller skulle vi istället kunna se Marias stilla begrundan och Martas praktiska iver som en utgångspunkt i vår kristna tro? Vi behöver stilla oss, sätta oss ner vid Jesu fötter och ta del av hans ord för att ha kraft att öppna dörren till vår medmänniska och hjälpa den som behöver.

Jesus säger att Maria har valt det som är bäst. Jesus vill poängtera och verkligen understryka att vi behöver vara nära honom, men vi får inte stanna i vår andliga längtan, vi är kallade till att förvandla vår längtan till andlig handlingskraft.

Vi behöver inte lägga massa tid på att fundera och komma på vem av systrarna vi är mest lik utan istället fundera på vad vi behöver mer av i vårt liv? Behöver vi börja göra mer eller höra mer?

Vi kan ta några vardagliga exempel. Vi kan längta hur mycket som helst efter renare hav men haven kommer inte bli renare av att vi bara längtar, vi behöver se över vår egen konsumtion av plast och hur vi tar hand om den för att kunna se en förändring. Vi kan längta efter att få se en värld som är jämlik och rättvis men det är först när vi möter våra medmänniskor öga mot öga som vår längtan kan förverkligas.

Vad kan vi ta med oss av detta idag?
Vi behöver både vara görare och
hörare. Vi behöver prioritera vår
relation med Jesus, och gå ut och
göra ord till handling.

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår
och se den långa att göra listan.
Tiden för stillhet och bön kan lätt
prioriteras bort när man ser allt
praktiskt som behöver göras runt
omkring. Kanske blir man som Marta
till och med lite irriterad på den som
sätter sig ner och tar sig en stund vid
Jesu fötter när man inte på långa
vägar är klar med allt praktiskt
arbete. Det är då Jesus sätter ner
foten och ber henne sluta bekymra
sig lyfta blicken och se på honom.
Fokus ska vara på Jesus.

Vi ska fortsätta göra allt det där
praktiska men vi får inte glömma att
ta med Jesus i det. Vi behöver inte
kämpa i egen kraft och bekymra oss
över saker utan låta Jesus vara med
och gå med oss. Vi behöver ordet och
vi behöver göra det levande. Alltså
både vara en hörare och en görare.

Veckans fundering:

**När tar du dig tid att sitta vid Jesu
fötter?**

När gör du ord till handling?

Veckans utmaning:

**Vad behöver du mer av i ditt liv?
Behöver du höra eller göra?**