

Goda råd för goda dagar... (del 3)

- Bernth Antonsson

Följ mig...

I början av evangelierna berättas om hur Jesus kallade unga män till att bli hans lärjungar. Till några av dem gav han konkret uppmaningen: "Följ mig!". De bröt upp från det sammanhang som de kände väl och följde sin nye mästare in i något nytt som de inte visste särskilt mycket om.

Jesu uppmaning att följa honom följdes av en deklARATION som också var ett löfte: "Jag ska göra er till människofiskare.", Matteusevangeliet 4:19. Medan de tolv, som han sedan valde till apostlar, deltog i Jesu treåriga vandrarseminarium lyssnade de till undervisning, såg under hända, påverkades av Jesu goda föredöme och upplevde sådant som påtagligt påverkade och förändrade, eller rättare sagt, förvandlade dem.

Efter att Petrus och Johannes i Jesu namn hade förmedlat hälsa till en lam man vid Sköna porten i Jerusalem, enligt vad som berättas i Apostlagärningarnas tredje och fjärde kapitel, ställdes de inför Stora rådet. Petrus talar frimodigt om Jesus som är den som har gjort den lame mannen frisk. Vers 13 i kapitel fyra berättar att när de som var med "såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig." I Svenska Folkbibeln lyder fortsättningen så här: "Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus." Den som är tillsammans med Jesus blir inte opåverkad.

Det händer något med oss när vi har goda föredömen; vi påverkas, vi inspireras och vi utmanas. Därför är det noga med vem vi väljer som föredöme, "tar rygg på", som vi ofta säger numera.

Jag minns från mina barn- och tonår i församlingen i Möcklamo flera som blev förebilder för mig. Minnet av hur Eskil i Halla bröt upp från min hembygd och blev missionär i Hongkong är tydligt. Jag minns detaljer från missionärsavskiljningen i Allianskyrkan i Bodafors fast det har gått nästan 60 år sedan den starka missionsgudstjänsten. Eskil har i sin tur berättat om personer i hans ungdom som var VIP (Very important person) för honom. Här ser man hur goda föredömen får effekter i led efter led.

I det första Thessalonikerbrevet står det i kapitel ett: "Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den heliga anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Achaia. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting.". (versarna 6-8)

När vi läser i Paulus brev ser vi att Paulus uppmanar läsarna att ta honom som föredöme och exempel. I det första Korintierbrevet skrev han i vers 16 i det fjärde kapitlet "Jag ber er: ta mig till föredöme." Till församlingen i Filippi skrev han i vers 17 i kapitel tre: "Ta mig till föredöme allesammans, och se på dem som lever efter det exempel vi har gett er".

Till sin medarbetare Titus skrev han i vers sju i kapitel två: "Var själv ett föredöme i goda gärningar".

Författaren till Hebreerbrevet uppmanar sina läsare: "Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro.". (13:7)

VECKANS FUNDERING

Vem har jag som föredöme?
Hur påverkar det mig?

VECKANS UTMANING

"Var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet." 1 Tim 4:12b